



- 1) Liên lạc Nhà Quàn (Bestattung) để di chuyển xác, tắm rửa xác và tắm liệm.
- 2) Lo nhận giấy Chứng Thực Qua Đời của người quá cố nơi văn phòng có trách nhiệm của thành phố.
- 3) Phóng Di Ảnh lớn của Người Quá Cố và làm tờ “XIN CẦU CHO LINH HỒN...”.
- 4) Làm Cáo Phó.
- 5) Trao đổi với Nhà Quàn và Linh Mục về thời gian cũng như nhà thờ nào sẽ dâng lễ đám tang và nghĩa trang nào sẽ chôn cất.
- 6) Chọn Quan Tài (Áo Quan).
- 7) Chọn Nghĩa Trang, Mộ Huyệt, Bia Đá (nếu an táng – chôn).
- 8) Liên lạc với linh mục để chuẩn bị những việc cần thiết  
(làm phép xác, làm phép tang, cầu nguyện và viếng xác, Thánh Lễ An Táng...).
- 9) Sắp xếp Chương Trình Viếng Xác, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng.
- 10) Thông Báo cho họ hàng thân quyến, bà con bạn hữu, xóm làng quen biết.
- 11) Thông Báo Ban Đại Diện Cộng Đoàn và Ca Đoàn.
- 12) Thực hiện sách kinh, sách hát dùng trong giờ cầu nguyện và Thánh Lễ  
(nếu gia đình muốn).
- 13) Đặt Vòng Hoa tưởng nhớ (nếu gia đình muốn).
- 14) In Tiểu Sử Người Quá Cố (nếu gia đình muốn).
- 15) Sổ Ghi Nhớ cho Khách Viếng Thăm (nếu gia đình muốn).
- 16) Chụp hình, quay phim (nếu gia đình muốn).
- 17) Khăn tang và để tang: Để tang là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt.

Để tang là hình thức tưởng niệm tri ân với cha mẹ, hoặc với người thân. Như thế khăn tang là dấu hiệu của lòng hiếu nghĩa. Ngoài ra, việc để tang cũng là cách thức để mọi người đến dự Lễ An Táng biết ai là người thân của người quá cố.

Màu sắc khăn tang được chia theo thứ bậc.

- Con, cháu quấn khăn trắng
- Chắt thì khăn vàng
- Chút thì đội khăn đỏ

Người Kitô hữu cử hành các nghi thức tang lễ để thờ phượng và tạ ơn Thiên Chúa, Đấng ban sự sống. Chúng ta cầu nguyện cho người quá cố, và nâng đỡ tang quyến. Đối với tang lễ của tín hữu Công giáo, mẫu mực chính là cuộc hành trình Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ cái chết đến phục sinh. Đó là lý do khuyến khích chúng ta cử hành tang lễ với tâm tình: Đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố tại tư gia, Thánh lễ An táng.